



MARANATHA MARE

Juli 2011

Jaargang 38 No 6

By die poskantoor as nuusblad geregistreer

Petrus

Toe Petrus, kijk eens in die Ierdevolle ogen, waarmee de Heer' u aanziet in dit droewe uur. U staat wel heel ver weg, daar bij 't soldaten vuur, maar toch weet Hij het, dat u om Hem hebt gelogen.

Toe Petrus, spits toch in dit angstig uur uw oren: daar buiten, in de vroege ochtend, kraaiit een haan. Wellicht dat u de trieste waarheid gaat verstaan dat Jezus u dit al voorzegd had van tevoren.

Ja Petrus, ga maar weg, u moet nu bitter wenen, omdat u zel dat u de Heiland echt niet kent. U voelt nu wat een grote leugenaar u bent en Jezus wil vast zó één geen genê verlenen.

Ach Petrus, 'k wil me boven u toch niet verheffen, want ik verloochen vele, vele malen meer met heel mijn zondige bestaan steeds weer mijn Heer', terwiji mijn zonden Hem in 't heilig harte treffen.

Maar Petrus, wat u toen niet wist, mag ik nu weten: de Heere Jezus móest dit lijden ondergaan, om eemaal uit de doden heerlijk op te staan, en Hij heeft u – o wonder – daarna niet vergeeten.

Want Petrus, Christus liet de vrouwen niet verzwijgen dat Hij voldaan heeft onze hemelhoge schuld. Hij heeft de eis van 't recht van God geheel vervuld, waardoor ook u genade bij Hem kon verkrijgen.

O Petrus, u mocht daarna nog Zijn dienaar wezen en in Zijn Heilig Woord schreef u een brief. U had uw Zaligmaker wederkerig lief en hoefde door Zijn Kracht het kruis ook niet te vrezen.

Ach Petrus, 'k mag toch in Zijn dierbaar Woord nog lezen: Zijn bloed maakt vuile zondaars, vol van schuld, nog rein, hoe leugenochtig en hoe slechtzij mogen zijn. Hij wil toch uit' genê Hun Zaligmaker wezen.

En Petrus, hen die in dit leven telkens vielen, maar die door Christus lieflijk werden opgezocht, in wie 't geloof een onomkeerbaar werk vermocht, hen wacht aan 't eind de eeuw'ge zdigheid der zielen.

Hanneke Schoonebeek

Juli 2011/2

Religie – Goed voor je!

Spiritualiteit/geloof/religie draagt bij tot het welzijn van mensen. Dit is de conclusie van een onderzoeksartikel dat ik onlangs gelezen heb.

Ondersteunende (geen straffende) religie is goed voor de mentale en fysieke gezondheid en welzijn van mensen, wordt er gezegd. Deel zijn van een geloofsgemeenschap draagt bij tot de ondersteuningssystemen van mensen die weer op hun beurt bijdragen tot het gehalte van de levens van mensen.

Het onderwerp "welzijn" wordt al eeuwen lang bestudeerd, eerst door de filosofen en later ook door psychologen en sociologen. Ze vroegen zich af: wanneer is de mens gelukkig?

- Wanneer behoeften en begeerten vervuld worden? Valdoening dus.
- Wanneer men het beste maakt van het leven? Potentiaal realiseren dus.
- Of zijn het relaties die het leven de moeite waard maken? Volgens Nederlandse socioloog, Meerten Ter Borg gaat het moderne Westelingen niet in de eerste plaats om een zoeken naar zin, maar eerder dat het leven zo aangenaam mogelijk zal zijn. Daar zijn twee strategieën voor:
 - om het leven te vormen naar jouw behoeften en begeerten;
 - om je behoeften en begeerten aan te passen aan de realiteiten van het leven.

Maar dit is te simplistisch, menen sommigen. Men moet het geheel onder ogen zien. Aspecten zoals zelfaanvaarding, goede relaties, een gevoel van autonomie en controle over je eigen leven, een doel, persoonlijke groei, positief zijn, dragen allen bij tot een geheelervaring van welzijn. Wanneer men over het algemeen meer positieve dan negatieve emoties ervaart, gaat het je goed. Het geestelijk leven (spiritualiteit/geloof) wordt beschreven als een persoonlijke reis wat ten doel heeft om zin in het leven, verbondenheid met het goddelijke en levensenergie te bevorderen. Geloven heeft kennelijk bepaalde voordelen: het

Julij 2011/3

vermindert stress, depressie en angstigheid. Het biedt troost, vermindert pijn en lijden, geeft hoop en moed voor de problemen van het leven. Het geloof in een ondersteunende liefdevolle God dragen bij tot een gevoel van vrede, vertrouwen en hoop.

De ervaring van roeping brengt mee dat mensen een duidelijk doel voor ogen hebben. Ze weten wie ze willen zijn en wat ze willen bereiken. Een doelgericht leven is een meer bevredigend en dus meer gelukkig leven.

Godsdienstige gebruiken zoals gebed, ritueel, meditatie, rusten op de sabbatdag en "stilletijd" zijn effectief om stress te verminderen, om de gemoedstoestand te verbeteren en een positieve levenshouding te bevorderen. Degenen met minder stress en een meer positieve levenshouding, zijn dan ook gelukkiger mensen. Om voor anderen te bidden heeft een meer positieve en liefdevolle gezindheid tot gevolg. Mystieke ervaringen van Gods nabijheid en leiding kunnen leiden tot een ervaring van diep geluk, een bijzondere vreugde en innerlijke vrede.

Onderzoeken hebben getoond dat ouderen die religieus zijn, minder geneigd zijn tot zelfmoord, depressie, angstigheid, roken en alcoholisme en dat ze over het algemeen meer tevreden zijn met hun levens – hun bloeddruk is lager, ze hebben minder hartproblemen en een sterker immuunsysteem.

Religieuze mensen leven minder voor zichzelf, werd er bevonden. Ze geven en doen méér dan niet-gelovigen. Op individueel niveau geeft dit een gevoel van betrokkenheid en bevrediging en op sociaal niveau worden anderen geholpen. De samenleving baat er dus ook bij.

De meeste mensen willen méér dan alleen maar neutraal leven en conflict en problemen vermijden. Ze willen gelukkig zijn, welzijn, gezondheid en voorspoed ervaren. Een actief geloofsleven en deelname aan een geloofsgemeenschap kan volgens onderzoekers hier toe meehelpen.

Dus: geloven is kennelijk goed voor je!

Yolanda Dreyer

Julij 2011/4

Gemeentenieuws

Onze gebeden en gedachten gaan naar de volgende gemeente leden in de lappenmand:

- Ria Prins moest een operatie ondergaan, er was gelukkig niets aan de hand en ze kan nu rustig herstellen.
- Het herstel proces van de zicht van Ferry van der Kuil gaat erg langzaam en er komt veel geduld aan te pas.
- Marjan van Zee moest een operatie ondergaan. Sterkte voor het herstel proces!
- Yvonne de Koster tobt een beetje met haar gezondheid, wij denken steeds aan jou, Yvonne!

Op donderdag 16 juni was er een reisje naar de Johannesburg diertuin voor de zondagsschool en jeugdgroep en belangstellenden – een initiatief van Carusta van der Merwe. Het was een idee die duidelijk in de smaak viel: Yolanda, Hanja, Annelie, Ellen, Stéphan, Jani, Duane, Andrea, Nicholas, Delana, Carusta, Gerrit-Daan, Clyde, Wanda, Elizey, Riaan, Jakkie, Minnekus en Dewald waren allemaal van de partij. Er werd eerst gepicknickt, er was een quiz die ons kruis en dwars over de diertuin liet wandelen. Onderweg kwamen wij dan weer terug bij de picknick plaats om weer te rusten en koffie te drinken of ijsjes te eten. De jongere groep van Jani, Duane, Andrea en Nicholas hebben alle vragen in de quiz beantwoord – knap gedaan! Het was een heerlijk dagje eruit - bedankt aan Carusta voor het regelen.

De zondagsschool is nu weer een beetje op dreef met de toevoeging van Riaan, Jakkie, Elizey, Minnekus en Dewald en een extra leerkracht in de vorm van Wanda Groenewald-Knoester. Wij zijn erg dankbaar dat Carusta, Wanda en Frouk met zijn drieën bereid zijn om tijd en aandacht aan de zondagsschool en jeugdkerk te geven.

Rie van der Kuil is op 27 juni 90 jaar geworden – een bijzondere mijlpaal! Gefeliciteerd Rie en wij hopen dat jij samen met Aad en kinderen en kleinkinderen nog een goed nieuw levensjaar mag

Juli 2011/5

genieten. Aad en Rie kijken ook uit naar de geboorte van hun eerste achterkleinkind, en eerste kleinkind van Martin en Elma van der Kuil, in de volgende Mare meer details.

Bernard van der Kuil wekt en woont steeds in Ierland. Hij heeft een rij plannen voor het volgende paar maanden: eerst 10 dagen in Juli op vakantie in Ierland met een kennis uit Zuid Afrika; nog een paar weken werken en afmaken; in Augustus 10 dagen met zijn Ierse Dansstudio Kiely-Walsh Academy naar Frankrijk voor een show; nog een laatste paar dagen in Ierland; dan naar Nederland voor een vakantie en in September terug naar huis naar Zuid Afrika. Als u meer wilt lezen, kunt op zijn blog gaan kijken: <http://bernz117.blogspot.com>.

Er komen ook twee veranderingen in de Maranatha kerk:

- De Franse Gemeente zal binnen een paar maanden niet meer onze kerk en zalen huren, en dat betekent een achteruitgang in onze financiële inkomsten. Gebaseerd op financiële overwegingen is er besloten dat de 6 maanden contract van Ds. Kotie McDonald niet hernieuwd zal worden. Kotie zal nog tot eind Juli huisbezoek doen. Wij willen haar graag bedanken voor haar trouwe huisbezoek bij gemeenteleden aan de Westelijke kant van Johannesburg, en willen Lucas en Kotie en hun gezin alle succes wensen voor de toekomst.

- Sinds Augustus 2010 hebben wij een keer per maand op een zaterdagochtend computer lessen gegeven aan belangstellenden en gemeente leden van onze kerk. Hiervoor mochten wij de training center van Eddie en Joke in Randburg gebruiken. Het centrum moet nu helaas eind juli sluiten – het is financieel niet meer haalbaar – en alle zaterdagdag in juli zijn nodig om bestaande cursussen van studenten of te maken. **Jammer genoeg kunnen wij nu geen computer lessen meer aanbieden!**

Een hartelijke dank aan Eddie en Joke voor het gebruik van hun center en ook een bedankje aan Hanja en Kobus die er

Juli 2011/6

ditjyd voor zorgde dat erg genoeg te eten was tijdens de lessen.

En dan als laatste aankondiging:

Op zondag 24 juli vindt de jaarlijkse Discovery 702 wandeltocht Walk the Talk plaats. Het begint en eindigt in Marks Park Sport Club in Judith Road in Emmarentia.

U kunt meer informatie vinden op de website:

<http://www.walkthetalk.co.za>

Groeten uit Vancouver

We live in a city 80km east of Vancouver called Mission. At present we are renting a two level townhouse with a small backyard. In the month that we have been here we have found the people most welcoming and friendly. From the moment we went through the process of entering the country to getting our identity documents you know you are in a first world country. Everything is done in an organized and civilized manner and everything happens quickly. Pedestrians are most important and a busy intersection will come to a complete stop to allow you to cross. No such thing as joy walking done here. We are still getting used to all the terminology such as the loonie (\$1) and toonie (\$2) and the pound key (#).

Two weeks after we had arrived, our Labrador Rufus joined us. Here in Canada dogs are mostly indoors so every day he gets taken for his daily walk which is the highlight of his day. We have a very big park close to us where he regularly meets his friends.

The sun rises at 5am and only sets at 9 at night. So after supper everyone is out and about. It is now supposed to be summer. It tends to rain during the evening and early morning and then by afternoon the sun appears. The sun is not as hot as we are used to, so Rufus tries to find a sunny spot on the balcony. In the park close to us they have a variety of sunset concerts every Wednesday and Friday played by local school and community groups ranging from vocal to jazz to classical music. People bring their picnic

Julii 2011/7

chairs and dogs and children and a happy time is had by all. We signed up for a raffle ticket one night and John won a t-shirt. It was the talk of town at the next mornings` Rotary meeting. John has joined the local Mission Rotary club. It includes the mayor and one of the city councilors who also support the twilight concerts.

We bought a new (2012) Honda Civic. The color is metallic burgundy. We have to soon get our Canadian drivers licenses as these are used as a very important form of id. Driving on the right hand side is not a big issue.

Shopping is a different experience as there are so many choices and varieties. The quality is amazing and we find the price of meat very reasonable. The selection of fresh fish in the local superstore is huge and we are now enjoying the salmon season.

With modern technology such as skype we are able to have easy access to our families and find we have more contact with them than before.

Well that's all for now!

Regards from **John and Sandra Bower-van den Eijkel**

Genadewater

Die storie speel af in 'n landelike gebied waar 'n gesin op 'n plaas woon. Die hele gebied loop erg deur onder 'n uitmergelende droogte. Sake word vererger deur 'n hittegolf wat hom in die gebied kom staan-maak het, wat lewe in die gebied amper ondraaglik maak. Op die lande staan die gesaides inmekaar gedraai van die hitte, die melkbeeste strompel moeg-moeg oor die dorre grasveld heen. Melkproduksie het feitlik tot stilstand gekom en die suipings is byna opgedroog. Die bietjie wild wat nog op die plaas voorkom kry ook bitter swaar en skuil bedags onder bome om van die ergste hitte weg te kom.

By die plaasopstal het 'n klein seuntjie 'n buitokraan oopgedraai om homself met die koel water uit die tuinslang af te koel. Toe sy pa dit sien, is hy ligweg berispe en is daar aan hom verduidelik dat die wateroorraad op die plaas feitlik gedraai is en dat hulle

Julii 2011/8

onder geen omstandighede water mag mors nie. As dit nie nou binnekort reën nie, is dit verby met hulle, die diere én die gesaides.

'n Dag of wat later staan die ma in die kombuis, besig om skottelgoed te was. Sweetdruppeltjies pèrel op haar bo-lip en kort-kort moet sy die sweet wat langs haar slape koers kry, afvee. Sy tuur deur die venster en in die verte sien sy haar klein seuntjie aan die rand van 'n digte bos, waar hy in die bos in trapsuifjie. 'n Frons keep tussen haar oë. Voor sy nog verder daaroor kan wonder, kom die seuntjie uit die bos gedraf, huppelend op pad huis toe. Sy sien hom om die hoek van die huis verdwyn en sy gaan weer rustig aan met haar skottelgoedjies. Nie lank nie of sy sien hom weer in die verte oppad bos toe. Hy stap stadig en versigtig in die rigting van die bos, met sy handjies vreemd bakhand voor hom uitgehou.

Sy kan die kind se eienaardige optrede nie verstaan nie. Sy maak haar voorskoot los en glijp by die agterdeur uit - oppad bos toe. Toe sy by die rand van die digte bos bome kom, hoor sy haar seuntjie tussen die bome aankom en sy kruip stilweg agter 'n paar bome weg. Hy draf by haar verby - weer oppad huis toe. Sy kan sien sy gesigjie is rooi gebrand en sy voorkop nat van die sweet. Tog, uit sy oë straal 'n vreemde gloed van genoegdoening. Sy bly in die bos skuil om te sien of hy gaan terugkom. Sy wil graag vasstel waarmee hy so intens doenig is.

'n Rukkie later kom hy skufelend met bakhandjies in die bos in, sy oë gefokus op sy hande. Hy merk haar nie op nie. Hy verdwyn tussen die ruië bome deur. Dadelik volg sy hom gebukkend, versigtig om nie haar teenwoordigheid te verklap nie.

'n Paar tree verder kom sy tot stilstand. Wat sy sien staan haar stom. Sy kan haar hart hoor hammerslag in haar boerskas en in haar ore 'n susing. Sy kan nie glo wat sy sien nie. In 'n natuurlike opening in die bos, staan 'n reuse blouwildebeesbul kop-omlaag en 'n entjie verder kring 'n paar wildebeeskoeie. Koppe na binne.

Haar seun skufel steeds bakhand, sonder enige vrees nader aan die kring koeie wat 'n natuurlike pad vir hom oopmaak.

Sy wil gil van angs - hierdie diere het die vermoë om hom in 'n oogwink te vermorsel - veral die bul. Tog is dit asof 'n stem haar weerhou om te gil. Haar lyf is larn, haar keel droog. Sy sien hoe die koeie effens padgee om die kring oop te maak. In die middel van die kring sien sy 'n jong wildebeeskalfie wat op die grond lê. Die versengende hitte het sy tol geëis en die kalfie lê verswak op die grond. Sy sien haar seuntjie naderloop en uit sy bakhandjies laat hy die laaste oorblywende druppels water in die kalfie se bek drup. Die bul en koeie laat hom begaan. Dan besef sy meteens dat hy die hele tyd probeer om met sy handjies water aan te dra vir die uitgeputte kalfie. Sy sien hoe hy opstaan en met mening weer die pad huis toe vat.

Sy staan op vanwaar sy hom uit haar skuiling dopgehou het toe hy slegs 'n paar tree voor haar is. Hy skrik hom boeglam toe hy haar sien. Die eerste gedagte waaraan hy op daardie oomblik dink is sy pa se strengte vermaning dat hulle onder geen omstandighede water mag ver mors nie. Nog voor hy kan verduidelik neem sy ma hom aan die hand en sê "Kom ek help". Net dit. Terug by die huis haal sy 'n klein emmertjie uit, tap dit vol water en kies saam met haar seun die pad bos toe. Toe sy by die plek kom vanwaar sy hom 'n rukkie vantevore uit haar skuilplek dopgehou het, gaan sy staan.

Sy gee vir hom die emmertjie water en beduie vir hom woordeloos om na die kalfie te gaan. Hierdie is amper 'n heilige oomblik vir haar. Hier bly sy uit, dis SY oomblik hierdie. Wéér maak die koeie die kring oop en sien sy hom kniel by die kalfie wat homself stadig oplig en op sy wankelrige bene kom. Die kalfie begin suip.

Sy voel lou-warm trane in haar oë opwel en onbeskaamd langs haar wang affloop. Voor haar sien sy die mooiste daad van liefde en genade ontvou.

Dis liefde en genade in aksie - 'n eerste genade.

Dis asof tyd gaan stilstaan het. Hoe lank sy so gestaan en kyk het na die toneel wat voor haar afspeel, weet sy nie. Dit kon 'n paar minute wees of dit kon 'n ewigheid wees. Sy word tot die werklikheid teruggeroep met 'n klomp dinge wat ter gelyketyd gebeur. Haar eerste gewaarwording is dat die son agter wolke in verdwyn. Waar dit vandaan kom, kan sy nie begryp nie. Terselfde tyd staan haar seunfjie vanuit sy knielhouding af op en draai om na haar. Sy gesig is die ene vreugde wanneer hy die leë emmerfjie optel en stadig na haar toe stap. Dan hoor sy die dreuning van die weer en die blare begin ritsel as die wind deur die blare begin speel.

Trane van dankbaarheid vloei vryelik oor haar wange. Sy neem haar seunfjie se hand in hare en draai woordeloos om, oppad terug huis toe. Voor hulle die huis haal, plons vet druppels water uit die hemel neer - 'n tweede genade. Dis so asof die Vader sy seën wil uitstort omdat 'n klein seunfjie kom stilstaan het by nood.

Om my en jou beweeg daar daaglik soweél mense wat dors het - dors het vir 'n bietjie begrip, aandag en ontferming. Mense wat seer in hulle rondtra. As ons tog net partykeer met 'n tikkie meer deernis die dag tegemoed wil gaan, om soms net by 'n kollega, 'n vriend of vriendin, selfs jou huweliksmaat of kind kan gaan stilstaan en luister wat hulle regtig vir jou sê (nog beter - dit wat hulle nie sê nie). Dis dán wanneer ons genadewater begin uitdeel. Ons kan nie altyd in die behoeftes van ander voorsien nie, maar ons kan met 'n bietjie tyd wat ons kan afknyp, 'n oor wat hoor en 'n paar sagte woorde, 'n groot verskil daar buite maak.

Mag ons voetspore hierdie week getuig van stilstraanplekke by dié wat ons padie mee kruis. Mag dit getuig van deernis, liefde en begrip.

Ralph Waldo Emerson het eenkeer gesê: "Die grootste geskenk wat jy kan gee, is 'n stukkie van jouself." Kom ons maak hierdie week 'n gee-week. Dit kos niks nie.

(ingestuurd door Diana Kruger)

juli 2011/11

Oproep voor een vrijwilliger

Er wordt gevraagd voor een vrijwilliger, om een ochtend (van 9 tot 11) elke 14 dagen bij Park Sorg, de oude van dagen tehuis in Parktown, te helpen met het rond nemen van een trolley met etenswaren en toiletartikelen, enz. De trolley is wel groot en zwaar, dus dit werk is niet geschikt voor te oude mensen. Men moet ook kunnen optellen en aftrekken bij het verkopen van de artikelen.

U kunt contact opnemen met onze kerkkantoor als u belangstelling zou hebben, dan kunnen wij het doorgeven aan Park Sorg.

The Cradle of Hope Newsletter - June 2011

We thank each person who has helped us, either through much needed prayer, funds, our volunteers, and for everything that we have received from you i.e. much needed funds, clothing, furniture, food, personal hygiene items, medicine, toys etc.

The Cradle – House of Restoration

We are continuing, with God's Grace, to make a difference in the lives of many vulnerable and abused women and children. Currently we are assisting 19 young girls and ladies, and 33 children, daily, at our House of Restoration. The ladies are often brought to us by the Police or Social Services and arrive with only the clothes that they have on, completely shattered and "HOPE"-less. We therefore always need clothing and other hygiene products for the ladies and children. If you can assist please contact Louise on (011) 660-4623, during office hours.

We are very excited about the doors that God is opening for us. All the Glory to God!

We were also blessed with a new climbing frame for our in-house crèche. Thank you so much to the Dutch Reformed church – Wilgespruit. This was very much needed!

We received some beautiful hand-knitted warm jerseys and scarves for our toddlers, and we also shared them with the

juli 2011/112

Coronation Park squatter camp's toddlers. Thank you to the ladies who knitted them with love! At least now a couple of less fortunate toddlers have a warm jersey to wear during this very cold winter. Thank you so much!

Banking Details: The Cradle of Hope Main account; First National Bank; Krugersdorp Branch 250241; Acc 6218 035 2628; Swift Code FIRNZAJJ. Please fax the deposit slip to 086 528 9917.

POMFRET outreach project

The Cradle of Hope visited Pomfret once again during April this year. With your generosity we were able to take with us warm winter clothing and blankets, specifically for the 120 children who attend the community crèche, Nameka Early Learning Centre. We also took them a box freezer which will be used to store donations of meat (particularly carcasses from the local hunting farms surrounding Pomfret), which is used for the crèche children's daily meal. Plenty of maize meal, soya, soup powder and other dried food items were also taken along to ensure that the crèche has sufficient food for the cold winter months.

The planned soup kitchen in Pomfret was also supported with a freezer. Large pots and other kitchen equipment were also taken along specifically for use at the soup kitchen. Currently we are assisting the community with the setting up of the soup kitchen which will mainly benefit the children and the elderly persons of Pomfret.

We have noticed during our recent visit to Pomfret, how the places that we have been involved in so far in Pomfret stands out in the community. Over the past 4 years the community hall has been painted, the children's home received a lot of help from us, and the community crèche has been upgraded to a fenced school with gates. The crèche has also been painted; we have fixed up the classrooms and have made them warmer and more welcoming with curtains and other indoor equipment. In a broken down, destroyed town it has made an enormous difference. From this our next project was born "PROUD TO BE POMFRET", which we

will be launching during our next visit, when we will be cleaning up the old recreational hall. The community will be invited to join in the clean up and those involved will be rewarded with a cap, a T-shirt, and a meal for the day.

We are hoping to instill some of the old pride and respect in the community and in the hearts of its people. Please donate any paint, brooms, buckets, garden equipment and funds towards this upliftment project. THANK you to all our donors for your continued support. If you can assist us, or if you would like to join us during our Pomfret outreaches, please contact Corlien on 082 489 9769.

Banking Details: The Cradle of Hope Outreaches account; First National Bank; Keywest Branch 256955; Acc 6221 476 7272; Swift Code FIRNZAJJ; Reference: POMFRET.

Our continuous needs

- Food donations are always welcome, i.e. non-perishable food (sugar, cereals, canned foods, freeze able foods, coffee, tea, etc.), bread, milk, fresh fruit and vegetables, meat (remains a luxury), baby formula (NAN and LACTOGEN and NIDO), nappies, baby products, female hygiene products, cleaning aids, shampoo, soap, toilet paper, black refuse bags, toothpaste, etc.
- Basic medical requirements such as Dettol, plasters, antiseptic creams, mercurochrome, gauze, pain medication for adults and children and babies, cough syrup, vitamins, etc.
- We desperately need transport. We are struggling to transport the mothers and the children to schools, after-school activities, church, doctors, clinics, hospitals, shops etc.
- We desperately need a single carport to be erected in the front of our House of Restoration.
- The sponsoring of the services of an armed reaction unit for security reasons (R300-00 per month), for our House of Restoration. Many of the ex-husbands and estranged fathers

are violent and our safety and those of the residents are extremely important and always a concern.

- Our electricity account for the House of Restoration at the Town Council is approx. R3 000-00 per month and we desperately need a sponsor for this. Funds can be pre-paid into our account at the municipal offices if preferred. (Municipal account details are available on request)
- We require assistance with the purchasing of gas for our gas stove, and would appreciate any sponsorship regarding our gas requirements.
- Children's books, Christian books, magazines, Bibles, story books etc.
- Educational toys, or any other toys, stationery and art supplies (crayons, paint etc.) Old toys are always welcome. Contact Nettie or Louise (0111) 660-4623, to organize delivery of fetching of the toys.
- Arranging outings for our mothers and children, to educational and recreational facilities.
- We always require clothing for women and children, as well as for babies.
- A large freezer in which meat and other perishables can be stored.
- Any committed volunteers willing to share their time, talents, expertise and hearts with us, e.g. art classes, sewing and knitting classes, cooking classes, computer literacy classes, etc.
- Any financial assistance would be greatly appreciated. (Assistance with paying the monthly running costs of the house, i.e. water & lights, insurances, salaries, petrol, internet subscription, photocopy machine, printer ink, etc.)
- We require ladies to become involved with our own fundraising events. If you have the time or the expertise, please become involved. Contact Ronel Black on 079 892

juli 2011/15

7529 or (011) 660-4623 (during office hours) to become part of our team of fundraisers and volunteers.

We offer help and hope regardless of race or religion, offering a "Hand-Up" and not a "Hand-Out" because we care!

It is God's unconditional love that draws us to Him, and it is our unconditional love toward others in His name that will draw others to Him. He wants us to love people in His place and do it the same way He would if He were here in bodily form. (Joyce Meyer)

www.thecradleofhope.org

juli 2011/16

Dienstrooster juli 2011			
	3 juli	10 juli koffiedrinken	17 juli
1	H Kethner	N vd Eijkkel	F vd Kuil
2	D Verstappen	E de Jong	C Reinten
3	W Strydom	R Appel	M Lettierie
4	D Kruger	J de Jong	S Steen
5	R Boer	W Kruger	A Knoester
Begroëting	W Kruger	H Kethner	V Verneede
Bloemen	D Smit	N van Driel	H Kethner
Koffie		I Pol	
		K Strydom	
	24 juli	31 juli	
1	C Reinten	F Goede	
2	P de Haas	D Verstappen	
3	J de Jong	D Kruger	
4	T Morgenrood	E Goede	
5	I Pol	H Kethner	
Begroëting	P Reinten	W Kruger	
Bloemen	W Mandelstam	M van Zee	

Agenda Juli 2011			
zondag 3	10h00 11h00	Eredienst Ds Y Dreyer Eredienstcommissie	
maandag 4	10h00	Bijbelstudie – Ouderen Noorde Jeljie 011 791 4592 Vic 073 700 9610	
dinsdag 5	9h00 – 13h00	Kerkkantoor	
donderdag 7	17h30	Geen FINCOM	
zondag 10	10h00 11h00	Eredienst Prop C van der Merwe Koffiedrinken	
dinsdag 12	9h00 – 13h00	Kerkkantoor	
zondag 17	10h00	Eredienst Gastpredikant	
dinsdag 19	9h00 – 13h00	Kerkkantoor	
donderdag 21	10h00 17h30	KOFFIECLUB Bijbelstudie Noorde - Rieneke 011 704 3602	
zondag 24	10h00	Eredienst Gastpredikant	
WALK THE TALK *			
dinsdag 26	9h00 – 13h00	Kerkkantoor	
zondag 31 juli	9h45 10h00 11h00	Voorbereiding Eredienst Ds Y Dreyer Kerkenraadsvergadering	

* Op zondag 24 juli vindt de jaarlikse Discovery 702 wandeltocht Walk the Talk plaats. Het begint en eindigt in Marks Park Sport Club in Judith Road in Emmarentia. U kunt informatie vinden op de website <http://www.walkthetalk.co.za>

Veijaardagen Juli 2011

Zondag 3	Marcel Smal	076 422 9897
Dinsdag 5	Carusta vd Merwe	082 554 7715
Vrijdag 8	Mirnekus Knoester	011 869 0300
Zondag 10	Nicolaas Knoester	011 869 0300
Zondag 10	Arie Spoon	012 807 1157
Donderdag 14	Richard Koning	011 973 1091
Vrijdag 15	Denise Smit	072 407 0905
Maandag 18	Anja Smit	083 650 0024
Donderdag 21	Marco van Wieringen	011 442 9696
Zondag 24	Rob Lines	
Maandag 25	Maijan van Zee	011 802 7096
Dinsdag 26	Lukas McDonald	011 954 2571
Dinsdag 25	Henk Smal	082 923 7647
Zondag 31	Ruud Anema	011 447 1610
Zondag 31	Wim Kleiman	011 462 0762

juli 2011/19

MARANATHA KERK

www.nlgemeente.co.za

Streetadres	Sherborneweg 3 PARKTOWN
Postadres	Nederlandsprekende Gemeente Postbus 84552 GREENSIDE 2034
Predikante	Ds Yolanda Dreyer 012 348 9850 / 082 893 2104 yolanda.dreyer@up.ac.za
Kerkkantoor Dinsdag ochtend 9h00 – 13h00	Arma Blaauwhof 011 726 1409 nlgemeente@mweb.co.za
Bank Details	Beneficiary: Ned. Hervormde Kerk Nedbank Current Account 1979 316782 Branch Code 197905
Scriba	Elien van der Kuil 011 478 1082 / 083 626 3272 vdkuil@afica.com
Scriba Registratie	Hanja Kethner 012 654 7692 / 082 546 8471 hanja.kethners@vodamail.co.za
Kassier	Marco van Wieringen 011 442 9696 marcovw@mweb.co.za
Koster	Aod van der Kuil 011 792 1145
Organist	Richard Steinmann 011 234 5857 steinmann@absamail.co.za
Redactrice Mare	Elien van der Kuil 011 478 1082 / 083 626 3272 vdkuil@afica.com

juli 2011/20